

Nieuwsbrief

11 febr. 2022

Dr. Schaepmanschool

Ieder uniek, samen sterk.

Even bijpraten met... Nog één weekje en dan is het alweer Voorjaarsvakantie. Wat gaat dat toch snel allemaal! Voordat het vakantie is, gaan we met de kinderen op vrijdag Carnaval vieren. Niet zoals vanouds, maar wel met een hoop gezelligheid zodat iedereen vrolijk de vakantie in kan gaan. De AC verzorgt iets lekkers en drinken en de juffen en meesters verzorgen de gekkigheid deze dag, met onder andere een muziekbingo en natuurlijk samen hossen op muziek. Een beetje gezelligheid is ook wel op zijn plek na al die coronaperikelen, een lege invalpoule en verschillende klassen die naar huis toe moesten. Volgende week gaan wij er in ieder geval weer een leerzame en gezellige week van maken en wij hopen dat iedereen gezond blijft.

Carnaval

Vrijdag 18 februari vieren wij in alle groepen Carnaval. De groepen 1-2 mogen deze dag verkleed naar school komen. Zij hebben deze dag speelgoeddag i.p.v. woensdag. In de klas gaan de kinderen lekker hossen op carnavalsmuziek.



Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen vrijdag van de leerkracht een gekleurde vuilniszak. De kinderen maken hiervan een eigen kostuum. De kinderen kunnen hier thuis al over nadenken en eventueel nog extra materialen meenemen van huis om toe te voegen. In de middag gaan we in onze eigen klas lekker hossen op verschillende carnavalskrakers.

De AC zorgt tijdens ons feestje, voor iets lekkers en drinken. De kinderen nemen deze dag wel gewoon hun overblijfspullen mee, voor de ochtend en middagpauze.



Groene vingers gezocht

We zijn nog steeds op zoek naar een ouder of een opa of oma die het leuk vindt om één keer per maand samen met meester Willem-Jan een rondje tuin te doen. Mocht u denken dat is net iets voor mij of kent u iemand met groene vingers, stuur dan een mailtje naar m.dejong@aves.nl.

Kindportfolio

In de jaarplanning heeft u kunnen lezen dat maandag 28 februari meteen na de Voorjaarsvakantie het Kindportfolio mee naar huis gaat. U heeft ook in vorige nieuwsbrieven kunnen lezen dat meerdere kinderen en leerkrachten thuis zaten met corona. Klassen waren vaak niet compleet op het moment van toetsen of kinderen waren afwezig op het moment van invullen van het portfolio. We hebben bewust geen toetsen afgenomen wanneer er een invaller voor de groep stond. Kinderen die terug kwamen vanuit quarantaine hebben we de tijd gegeven om rustig het werk in te halen. Dit heeft mij doen besluiten om het Kindportfolio mee te geven op vrijdag 11 maart. Gelijk in de week erna staan de facultatieve oudergesprekken gepland. Tijdens deze gesprekken praten wij u bij over het welzijn van uw kind en over zijn of haar schoolvorderingen. U kunt zich via Parro voor deze gesprekken inplannen. De gespreksplanner staat open vanaf maandag 7 maart. Het kan zijn dat de leerkracht u zelf uitnodigt voor een gesprek, het kan ook zo zijn dat u zelf een gesprek aanvraagt omdat u bijvoorbeeld een specifieke vraag heeft. Wij streven er naar om alle ouders minimaal drie keer per schooljaar te spreken.

Ouderenquête (herhaald)

De ouderenquête staat nog open tot 18 februari, mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld dan wil ik u vragen dat alsnog te doen. Let op! De directievragen gaan nog over juf Marleen. Met de bevindingen uit het onderzoek kunnen wij als team de school ons onderwijs verbeteren. Alvast bedankt namens het team van de Dr. Schaepmanschool.

Welkom...

We mogen weer een nieuwe leerling verwelkomen op de Dr. Schaepmanschool. Op 9 maart wordt Lize Brinkman vier jaar. Lize komt bij de Vrolijke Vlinders bij juf Marijke en juf Nadine. Van harte welkom Lize! Heel veel (leer)plezier op de Dr. Schaepmanschool toegewenst!



Agenda...

18 febr. Speelgoed dag groep 1-2

18 febr. Carnaval

21 febr. Voorjaarsvakantie t/m 25 febr.

1 maart AC vergadering

4 maart lln. raad/groen commissie

11 maart Kindportfolio mee naar huis

14 t/m 18 maart facultatieve oudergesprekken

<https://drschaepmanschool.nl>

of volg ons op Facebook

'Dr. Schaepmanschool'

Instagram 'schaepmanschool'



QUINTUS

Korte kindercursussen

februari en maart



Doe je ook mee?

In de voorjaarsvakantie hoef jij je niet te vervelen! (februari)

Joe joe Ukele (4 - 7 jr) - do 24 feb - 10.00 -10.45u

Draadvogels met karakter (8 -12 jr) - do 24 feb - 10.00 - 11.30u

Nieuwe korte cursussen (maart)

Reis door het lichaam (gr 3 - 5) - ma 7 mrt - 15.45-17.00u

Dansmix 8+ - ma 7 mrt - 16.00 -17.00u

Kleuteravonduur met muziekinstrumenten (4 - 6 jr) - di 8 mrt - 15.00 -15.50u

Toneel 4+ / 6+ / 9+ - wo 9 mrt - diverse tijden

Modeatelier Blockprint (8 t/m 12 jr) - do 10 mrt - 16.30 -18.00u



Schrijf je in! www.quintuskampen.nl | info@quintuskampen.nl | 038 33 71 200

Biebnieuws 5: Leren lezen in groep 3

Als je kind leert lezen, gaat er een wereld open! Samen thuis lezen is heel leuk. Zo kun je met je kind genieten van mooie verhalen.



Eerste leesboeken

Staat er op het boek een letter E? Dan is dat een **Eerste leesboek**.

Het pictogram geeft aan waar het boek over gaat:

Eronder staat een S of M3 of E3 of M4.



S is voor kinderen die net kunnen lezen

M3 is voor kinderen halverwege (midden) groep 3

E3 is voor kinderen aan het eind van groep 3

M4 is voor kinderen halverwege groep 4



Na de eerste leesboeken

Na **M4** staan de boeken in de (school)bibliotheek op leeftijd. De verhalen en onderwerpen passen bij de interesses van kinderen van deze leeftijd en hoe zij de wereld beleven.

A is voor kinderen van 6 tot 9 jaar

B is voor kinderen van 9 tot 12 jaar

AJ zijn de **informatieboeken** voor kinderen tot 9 jaar

J zijn de informatieboeken voor kinderen vanaf 9 jaar

Tips voor thuis

Blijf voorlezen

Geniet samen van mooie verhalen die nog te moeilijk zijn voor je kind om zelf te lezen.

Laat je kind zelf beslissen welk boek het leest

Maar help bij het kiezen: wat zijn je hobby's, welke sport vind je leuk, houd je van dieren? Blader samen door het boek en lees een stukje voor.

De vijf-vinger-test

Laat je kind een bladzijde lezen. Steek bij ieder moeilijk woord een vinger op. Heb je aan het eind van de bladzijde vijf vingers opgestoken? Dan is het boek nog te moeilijk.

Samen lezen

Kijk in de bieb eens naar [samenleesboeken](#) en [toneelleesboeken](#) (ook wel [theaterlezen](#)).

Strips voor beginnende lezers hebben lekker veel plaatjes en weinig tekst.

Tip!

Vind je het lastig om je kind te helpen bij het uitkiezen van een boek of bij het lezen thuis? Vraag [Dokter Leesplezier](#). Zij is op woensdagmiddag in de bieb Kampen op de 2^{de} verdieping.

Volg de bibliotheek Kampen op [Facebook](#) of [Instagram](#) voor nieuws en tips.

Of meld je aan voor [onze nieuwsbrief](#).

Kom ook eens langs bij [Dokter Leesplezier](#), voor al je vragen over boeken en lezen.

Elke woensdagmiddag van 14 tot 16 uur op de tweede verdieping van de Bibliotheek.



Bewonderen

Ouderbrief bij Trefwoord

thema 2-4 (31 jan.– 18 febr. 2022)



Bewonderen

Kinderen kunnen ademloos kijken naar dieren, zoals apen in de dierentuin die eindeloos aan het stoeien en vlooien zijn. Volwassenen reizen de halve aarde over om de ijsbergen van Antarctica met eigen ogen te kunnen bewonderen. Een van de mooiste eigenschappen van mensen is dat zij zich kunnen verwonderen... dat wij in staat zijn om het mooie en bewonderingswaardige in de wereld om ons heen te waarderen.



Mensen kunnen mensen bewonderen

Er valt vooral veel te ontdekken als mensen mensen bewonderen. De schilder van het schilderij in een museum, zal niets van de bewondering of afkeuring merken. Maar als een kind applaus krijgt voor een optreden in de maandopening of musical in groep acht gebeurt er iets... het is trots zijn en groeit in zelfvertrouwen. Het kan ook anders. Je kunt jezelf ook aanstellerig en met veel kapsones gaan gedragen. Als je graag bewonderd wil worden en het gebeurt niet, kun je afgunst en jaloezie ervaren. Kortom... allerlei tegengestelde gevoelens als mensen niet op een goede manier met bewondering omgaan.

Jezus... bewonderen of jezelf laten verwonderen?

De evangelisten die over Jezus hebben geschreven, steken hun verwondering niet onder stoelen of banken. Als Jezus in een verhaal Jezus een leerling geruststelt, loopt Hij over het water naar hem toe. Bewondering alom. Daar gaat het Jezus niet om. Waar gaat dit verhaal werkelijk over? In woord en daad laten zien hoe wij met elkaar om horen te gaan! Een ander verhaal vertelt hoe Jezus heel veel mensen te eten geeft door vijf broden en twee vissen met al die mensen te delen. En als iedereen voldoende heeft gegeten blijft er ook nog genoeg over, namelijk twaalf manden met brood. Wonderlijk allemaal, maar waar gaat het echt om in dit Bijbelverhaal?

Het lelijke jonge eendje

Wie kent er niet het prachtige sprookje over het lelijke jonge eendje dat uitgroeit tot een prachtige zwaan? Zo voelen wij ons allemaal wel eens. Niet gezien en niet gewaardeerd. Totdat iemand ons onverwachts een compliment geeft. Omdat hij of zij jou bewondert om wat je hebt gedaan, of om wie je bent. Je groeit in zelfvertrouwen. Kan een kind bewondering opbrengen voor zichzelf? De leerlingen uit midden – en bovenbouw maken kennis in een reportage met Adinda en Matthijs. Zij worden bewonderd om hun muzikale talenten. Wat doet dat met hen?



Bewonderen, verwonderen

Bewonderen heeft ook alles te maken met verwonderen. Daarom spreken mensen dat soms uit in een gebed en bedanken God voor die wonderlijke wereld waarin zij mogen leven. Bewondering voor de prachtige aarde waarop wij leven en die door ons wordt bedreigd, leidt dan soms tot woord en daad, net als Jezus. Dan kijken wij niet toe hoe de biodiversiteit door onszelf teniet wordt gedaan, maar we zetten ons in voor het behoud van de aarde, door klein te beginnen. Wij zaaien dan dit jaar allemaal een klein tuintje in, van een meter bij een meter, met bloemen en kruiden waar insecten dol op zijn. Meer insecten betekent ook meer vogeltjes. Zo helpen we allemaal een klein beetje mee aan het beter maken van de natuur.