

Even bijpraten met...

Nou, wat een jaar hebben we met zijn allen achter de rug! We hadden zo gehoopt het jaar normaal met de kinderen af te kunnen sluiten, maar dat is wederom niet gelukt. Met dat ik dit stukje schrijf bieden wij noodopvang aan onze kinderen. Vorige week hebben wij gelukkig toch nog een gezellig samenzijn met de kinderen gevierd. De klassen waren verlicht met kaarsjes en lampjes, de kinderen hadden zich feestelijk aangekleed en liepen met een grote glimlach de school in. Op het plein was een kleuter die vol trots zijn vader riep, met de woorden: 'Papa kijk eens naar mijn klas, allemaal lichtjes!'. Fijn om te horen en te zien voor ons als team, want ook wij hadden het even niet makkelijk. Zieke collega's, corona en nu weer een schoolsluiting. Deze week hebben wij dan ook gebruikt om even op te laden, bij te werken en elkaar te ontmoeten. Want dat is toch wel heel belangrijk in deze gekke tijd. Elkaar zien en even naar elkaar luisteren, samen moeten wij het doen! Wat er na de kerstvakantie gaat gebeuren kunnen wij helaas nog niet voorspellen. Ik zal u in de kerstvakantie op de hoogte houden, mocht er toch nog een lockdown aankomen. Voor nu wens ik u en uw gezin hele fijne feestdagen. Blijf gezond en tot gauw!



Nieuws vanuit het kindcentrum

Op vrijdag 3 december 2021 hebben we ondanks de coronamaatregelen een gezellig Sinterklaasfeest kunnen vieren met de kinderen. De peuters kwamen ook en ze zijn even bij Sinterklaas op bezoek geweest.

Van 26 januari t/m 5 februari 2022 zijn de Nationale voorleesdagen. Deze dagen zullen in het teken staan van het boek, 'Vos gaat een stukje rijden'.

Het boek staat dit jaar in de prentenboeken top 10. Marlies en Marieke van het kinderdagverblijf zullen een voorstelling gaan geven in het speellokaal van school. Als de coronamaatregelen het toelaten zullen de kinderen van groep 7 en 8 gaan voorlezen bij het kinderdagverblijf. We kijken weer uit naar deze dagen vol met (voor) leesplezier!



Nieuws van de werkgroep Kinderviering Kampen

Kerstavond

Op 24 december was een kerstinloop in de Buitenkerk gepland. Deze gaat vanwege de aangescherpte maatregelen omtrent het coronavirus helaas niet door.

Eerste Kerstdag

Op Eerste Kerstdag is er om 10.00 uur Kindje Wiegen. Let op dat de dag en tijd anders is dan eerder is gecommuniceerd. Voor de dan geldende maatregelen verwijzen we graag naar de informatie in de Pontem. Stuur een mail naar pontemijskamp@gmail.com om altijd op de hoogte te blijven middels de tweewekelijkse nieuwsbrief. Laten we samen ons best doen om er in onze gelukkig ruime Buitenkerk een mooie viering van te maken. Tip: kled je voor de zekerheid warm aan.

Driekoningen

Jazeker, Driekoningen hoort natuurlijk thuis in de Kersttijd! Er staat op 2 januari een kinderviering om 10.00 uur in de Buitenkerk gepland. Of deze doorgaat is afhankelijk van het besluit van de locatieraad. Dit besluit zal na Kindje Wiegen zijn.

In gedachten

Als werkgroep Kinderviering vinden wij het natuurlijk heel fijn dat tenminste het Kindje Wiegen door kan gaan, binnen de geldende maatregelen. Wij zijn in gedachten bij iedereen en natuurlijk vooral bij alle kinderen die afgelopen week niet naar school konden of via de noodopvang in wel heel bijzondere klassen zaten. Wij hopen van harte dat er in het nieuwe jaar besloten zal worden dat de scholen weer open gaan. Houd vol en maak er thuis een gezellige tijd van. Bid samen en zing maar een extra lied. Kijk ook op <https://www.kindopzondag.nl/liederen/> voor meer inspiratie.

Welkom...

We starten in januari met een aantal nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op school. Op 3 januari wordt **Kyan Proost** vier jaar. Kyan komt in de Zingende Zebra's bij juf Marloes en juf Marijke. Op 6 januari wordt **Jaelynn Strötter** vier jaar. Jaelynn komt in de Vrolijke Vlinders bij juf Nadine en juf Marijke. Op 16 januari wordt **Xolane Flier** vier jaar. Xolane komt in de Toffe Tijgers bij juf Annemarie en juf Naomi. Van harte welkom **Kyan, Jaelynn en Xolane!** Heel veel (leer)plezier op de Dr. Schaepmanschool toegewenst!



Agenda...

24 dec. 12.00 uur alle kinderen vrij

27 dec. Juf Patrizia jarig

27 dec. t/m 7 jan. Kerstvakantie

14 jan. Leerlingenraad

17 jan. Facultatieve oudergesprekken

<https://drschaepmanschool.nl>

of volg ons op Facebook

'Dr. Schaepmanschool'

Instagram 'schaepmanschool'



Groeien!

Ouderbrief bij Trefwoord

thema 2-3 (10–28 jan. 2022)



Groeien

Groeien doen we allemaal. Dat je groeit ontdek je steeds weer opnieuw als de broek die je draagt opeens tekort is. Of als de trui wel gekrompen lijkt door het wassen. Dat is niet zo, je bent gegroeid! De trui past jou niet meer. Niet ieder kind volgt de gemiddelde groeicurve. Er bestaat geen gemiddeld kind. Je maakt je eigen groei door, die bij jou past. De ene keer ben je wat sneller. De andere keer duurt het allemaal wat langer voordat iets lukt of dat je het begrijpt. Dat is niet erg, dat hoort bij het leven en groeien. En wij opvoeders mogen een beetje helpen met aandacht, ruimte geven, grenzen stellen, uitdaging aanbieden en vertrouwen schenken.



Wat betekent groeien nog meer?

In dit thema onderzoeken de kinderen hoe het zit met de betekenis van groeien. Want...

*Want groeien is verder in de hoogte schieten.
Telkens wat langer. Van groter naar groot.
Groeien is steeds nieuwe dingen beleven.
Zo gaat de weg van geboorte naar dood.*



Hoe ervaren de kinderen het dat ze groter worden? Volgens dit gedicht groeien we blijkbaar ons hele leven lang! Hoewel... oudere mensen krimpen weer een beetje. Maar groeien is meer dan alleen langer worden. We ontdekken samen met de kinderen hoe ze ook groeien in kennis, in vaardigheden, in ambities en dromen. Als je naar school gaat ontdek je dat je steeds meer leert. Zo leer je in de onderbouw dat de wereld groter wordt als je opeens kunt lezen. In de bovenbouw wordt nagedacht over de vraag of alles moet kunnen. Niet alleen wij hebben ruimte nodig om te groeien, ook de natuur heeft het recht om te groeien en te bloeien. Zo mogen er bomen groeien naast de wegen.



Een van de Bijbelverhalen in dit thema gaat over Johannes de Doper die de mensen oproept om op een andere manier te gaan leven. Johannes de Doper leeft in de woestijn, eet sprinkhanen, honing en wilde bijen en draagt een mantel van kamelenhaar. Hij wil dat mensen eerlijker en rechtvaardiger gaan leven.

Hij roept de mensen op om zich te laten dopen zodat mensen kunnen leven zoals God dat wil. Zo laat hij zien hoe ze kunnen groeien in mens-zijn. Jezus vraagt aan Johannes om hem te dopen. Johannes aarzelt. Dat kan toch niet dat Jezus dit vraagt? Maar Jezus staat erop. Op het moment dat Johannes Jezus doopt ziet hij de hemel open gaan. De Heilige Geest daalt als een duif neer uit de hemel.

Na de doop van Jezus laten veel mensen zich dopen door Johannes. In de verhalen die volgen gaat Jezus op zoek naar leerlingen. Jezus maakt zieke mensen beter. Ook gaat Jezus op een berg zitten en geeft les aan zijn leerlingen. Jezus legt uit hoe belangrijk het is om mensen die verdriet hebben te troosten, mensen die honger hebben eten te geven of een bezoek te brengen aan iemand die gevangen zit. Zo wordt Jezus een voorbeeld van wat het betekent een goed mens te zijn.

